



Lieve allemaal,

Daar ben ik dan!! Ergens op een rots in de grote oceaan. Ver weg en toch soms eventjes dichtbij; wat een zegen is 'social media' toch eigenlijk (zo af en toe) ☺

Hawai, Kona; hét plekje dat al 1,5 jaar op mijn hart ligt en waarheen God mij riep, daar ben ik gewoon!

Wow, het raakt me als ik terugkijk hoe God mij hierheen heeft geleid. Hij heeft het, in mijn ogen onmogelijk, mogelijk gemaakt.

Hoe gaat het met mij

Ik voel mij zo diep gezegend en dank God er elke dag voor dat ik hier mag zijn. Naast het gevoel van diepe dankbaarheid waren de eerste weken best wel lastig. Voor het eerst van mijn leven heb ik nu gevoeld wat het is om een cultuurschock mee te maken. Ik kwam hier met veel enthousiaste aan; dit was namelijk dé plek wat God op mijn hart had gelegd! Dat enthousiaste en opgewonde gevoel zakte al snel. Ik voelde me eenzaam en verloren op deze grote basis in deze Amerikaans-Hawaïse cultuur met allemaal Amerikanen om me heen. Ik kende niemand, vond het lastig om mijzelf te zijn vanwege het taal- en cultuurverschil en had de eerste weken overdag erge last van mijn jetlag. De twijfels kwamen opzetten: Wat doe ik hier eigenlijk? Is dit echt de plek waar God mij wil hebben? Kan ik het eigenlijk wel? Zal ik mij hier ooit thuis gaan voelen? Etc. Gelukkig heb ik tijdens deze weken Gods liefde, zorg en nabijheid sterk mogen ervaren en heeft God mij veel 'knipogen' gegeven. Daarbij werd ik ook bemoedigd door alle lieve berichtjes, kaartjes, filmpjes, woorden, gebeden en (financieel) support van jullie! Het was echt een enorme bemoediging voor mij! Ik realiseerde me toen eigenlijk pas echt hoe belangrijk het is om een 'geestelijk schild' te hebben; te weten en te merken dat er mensen achter je staan, meelevende en voor je bidden. Ik voelde me er echt door gedragen! Heel erg bedankt allemaal! De afgelopen week merkte ik dat ik steeds meer mijn plekje aan het vinden ben, steeds meer mezelf kan zijn en begin ik zelfs in het Engels te dromen ;) Verder leer ik steeds meer mensen kennen en weet ik mij gedragen door Hem die mij kracht geeft.

Mijn verblijf

Ik verblijf op de JmeO basis in Kona, ook wel genoemd 'University of the Nations'. Het is de grootste basis van JmeO. Op dit moment zijn er over de 500 mensen aanwezig. Verspreid over het hele jaar worden er hier 15 Discipelschap Trainingen gegeven van een half jaar, waarvan ik er in januari dus 1 ga leiden. Verder worden er diverse bijbelgerelateerde 'upper level' cursussen gegeven, als mogelijkheid om verder te groeien nadat je een DTS hebt gedaan.

Ik slaap hier op een kamer voor 8 personen, maar op dit moment deel ik de kamer met 4 andere internationale meiden die hier studeren. Ik kan goed met ze overweg, maar zie ze nauwelijks omdat ze erg druk zijn met hun studie.



Foto 1, mijn appartement



Foto 2, Mijn bedje met kerstverlichting ;)



Foto 3, alle nationaliteiten die hier vertegenwoordigd zijn (ong. 50)

Mijn team

Ik ben erg blij met mijn team. Het zijn super aardige mensen en ik denk dat we elkaar goed kunnen aanvullen! ☺

We zijn in totaal met z'n zevenen, inclusief mijn leiders. Iedereen is Amerikaans, behalve ik. Ik zit hierdoor wel gelijk goed in de Amerikaanse cultuur, maar ik merk ook dat ik het soms wel lastig vind. Zo hebben ze bv andere gewoonten en gebruiken, waarmee ik als Nederlander niet bekend ben. Ook is Engels hun moedertaal en ondanks dat ik ze prima kan verstaan is het toch anders wanneer Engels niet je moeder/hartstaal is. Verder zijn de meeste uit mijn team best wel jong en hebben ze weinig ervaring in het samenleven met een internationaal iemand. Dus is het voor hen (en mij) een goede oefening voor als straks de internationale studenten komen.



Foto 4, Mijn team

Gelukkig merk ik dat we steeds beter elkaar leren kennen, begrijpen en zien en worden we steeds meer een team. 😊



Foto 5, Selfie

Hoe zien mij weken er hier uit

Ochtenden:

Maandagmorgen 8:00 beginnen we de week met gebed, lofzang en aanbidding met de gehele basis. Geweldig om met zoveel mensen uit zoveel landen God centraal te zetten, Hem de eer te geven en Zijn kracht en wijsheid te vragen voor de nieuwe week.

Verder dienen we op maandag-, dinsdag- en donderdagochtend de basis. De afgelopen weken hebben we kluisjes gebouwd die gebruikt gaan worden in de keuken van de basis. Vrijwilligers van de keuken kunnen daarin hun spullen bewaren.



Foto 6, Kluisjes bouwen

Op de woensdagochtenden krijgen we les in leiderschap, specifiek voor de school die we hopen te gaan leiden in januari.

En op vrijdagochtend bestuderen we de bijbel met mijn team. Dit is 1 van mijn lievelingsdagen. Elke keer nemen we een ander bijbelboek. Hierover krijgen we achtergrondinformatie en met elkaar duiken we de diepte in. Zo leerzaam en vernieuwend! Zo een oud boek en toch zo levendig en toepasbaar!

Middagen:

Verder besteden we de maandag- donderdag- en vrijdagmiddag in aanbidding en gebed, omdat dat het hart is waar vanuit we willen werken. Elke keer leidt iemand anders deze middagen. Op maandagmiddag bidden we voor specifieke onbereikte gebieden en op vrijdagmiddag bidden we bepaalde onderwerpen zoals actualiteit (Frankrijk), adoptie etc. Daarnaast dragen we op donderdagmiddag (specifiek) onze januari school en studenten aan God op.

Op woensdagmiddag zijn we bezig met de registratie voor de school die we gaan staffen. Zo proberen we de mensen die zich aanmelden te helpen in het aanmeldingsproces. Ook bellen we elke student die zich heeft aangemeld voordat we ze accepteren. Als ze vervolgens geaccepteerd zijn voor de school proberen we zo af en toe contact met ze te hebben om te vragen hoe de voorbereidingen gaan en of we nog ergens voor kunnen bidden. Inmiddels hebben we 29 mensen geaccepteerd waarvan 11 niet-Amerikanen en zitten er nog ongeveer 20 mensen in het aanmeldproces. Zo gaaf om te lezen/horen hoe hongerig de studenten zijn voor God: 'I want to change and turn back to Him.' 'I want to grow deeper in my relationship with God.' 'I want to be more boldly when it comes to speak about others about my faith.'



En op dinsdagmiddag hebben we familietijd, waarin we elkaar beter leren kennen. Afgelopen keer hebben we bijvoorbeeld een persoonlijkheidstest gedaan en daarover doorgepraat.

Avonden:

Tot slot hebben we op maandagavond een aanbiddingsavond met alle leiders van de basis en op donderdagavond een openavond waarbij iedereen welkom is. Naast aanbidding komt er dan ook altijd een spreker spreken. Op de dinsdagavond hebben we een family diner. Vorige week bestond ons familydiner uit een pizza die meer dan een halve meter groot was! Met z'n zevende konden we het niet eens op!

Overige:

Verder heb ik 1 keer in de week een one on one met mijn leider; waarbij ik lekker even met haar kan spuien over van alles en nog wat en waarbij ze mij uitdaagt in mijn groeiproces. De weekenden zijn officieel vrij, maar dat komt maar weinig voor;) Vaak wordt alsnog een gedeelte van het weekend gevuld met ministry, vergaderingen of andere verplichten.



Foto 8, Bizar grote pizza

Conclusie

Het was dus allemaal best wel een beetje wennen in het begin. Gelukkig kan ik nu zeggen dat het goed met mij gaat. Ik kan steeds meer mezelf zijn en ben steeds meer mijn plekje aan het vinden hier. De voorbereidingen voor de school zijn leerzaam, goed en uitdagend maar ik kijk er erg naar uit om op 7 januari 2016 de studenten te verwelkomen en hen te helpen en te begeleiden in hun zoektocht naar God ☺

Financieel plaatje

Allereerst wil ik jullie super bedanken voor al jullie support. Bedankt dat jullie er zo voor kiezen om samen met mij te wandelen in de roeping die God op mijn hart heeft gelegd.

Iedereen die onder JmeO werkt is vrijwilliger en moet voorzien in eigen onderhoud. JmeO gelooft namelijk in het volgende: 'If it is Gods will, it is God bill.' Dus als God je roept, zal hij ook voorzien.

Voor mij betekent het dat ik, 885,- euro per maand nodig heb. Dat is een heel bedrag, maar ik geloof erin dat God hierin zal voorzien.



Mijn nieuwe adres:
Lizette Kamp mailbox 559
University of the Nations
75-5851 Kuakini Highway
Kailua-Kona, Hawaii
96740-2199 USA

Wil je mij (maandelijks) financieel zegenen? Maak dan een gift over op Bankrekening Zendingsfonds: NL12 RABO 0342 0990 51 O.V.V. Lizette in Kona (*belastingaftrekbaar*)

Volgen?

Wil je meer op de hoogte gehouden worden, voeg je dan toe aan de facebook groep 'Lizette in Kona'. In deze groep plaatst ik zo af en toe een update tussen de nieuwsbrieven door.



Foto 9, Kona



Foto 10, Gele hibiscus



Foto 11, roze hibiscus



Foto 12, je moet hier oppassen dat je niet over een schildpad struikel..

Dankpunt:

- De veilige aankomst hier
- Zijn aanwezigheid, leiding en voorzienigheid in de voorbereidingen maar ook hier in Kona.

Bidpunten:

- Dat ik helemaal mezelf kan zijn en meer mijn plekje hier mag vinden
- voorbereidingen voor de school
- Financiën
- De studenten die in januari komen
- Meer stafleden



Foto 13, ons 'huisdierje'; Gold dust day gecko (Hagedis)