



Aloha lieve familieleden en vrienden!

### **Inleiding**

Weer even een signaal vanuit die rots daar midden in die Grote Oceaan. Hoe gaat het met jullie? Zo gek om te bedenken dat jullie 20 uur vliegen van mij vandaan zitten, dat het bij jullie dag en bij mij nacht is, dat jullie in winterjassen lopen en zo af en toe van wat sneeuw kunnen genieten en ik zo mijn kamer uitloop in mijn zomerjurkje en haast niet meer weet wat kippenvel en kou is.

En weetje, toch voel ik mij zo verbonden met Nederland vanwege alle lieve berichtjes, kaartjes, belletjes en bovenal jullie gebed en support! Dank jullie zo wel!



*Foto 1, Alle kaartjes komen boven mijn bed.*

### **6 maanden om...**

Intussen is hier weer heel wat gebeurd. Op 7 januari hebben we 38 studenten welkom mogen heten. We hebben studenten over de hele wereld: uit Amerika, Canada, Ierland, Engeland, Noorwegen, Zweden, Zwitserland, Korea en India. Het is zo gaaf om van de studenten te horen hoe ze erbij zijn gekomen om een DTS in Kona te doen. God heeft tot elke student specifiek gesproken en elke student op een bijzondere wijze uitgekozen en onder onze hoede gebracht voor deze 6 maanden.

6 maanden om in hen te investeren, om naar hun verhaal te luisteren, hen te coachen, te trainen en te begeleiden. 6 maanden te tijd om hen te bemoedigen, hun giften, talenten en krachten naar boven te halen. 6 maanden de tijd om volledig achter hen te staan, te luisteren naar hun dromen en in hen te geloven. 6 maanden de tijd om hen elke keer weer op Jezus te wijzen en hen te helpen in hun zoektocht naar God. Zodat ze na deze 6 maanden een stevig Fundament hebben en zoveel liefde hebben voor God dat ze hun mond niet dicht kunnen houden en de wereld intrekken om Hem bekend te maken! Het is zo een voorrecht om deel te mogen zijn van het werk dat God in hen aan 't doen is!



*Foto 2, Het klaslokaal*

### **Week programma**

Ik zal jullie eerst even een beeld schetsen hoe hier de week eruit ziet voor de studenten en mij, zodat jullie een beetje weten wat we hier doen.

#### *Algemeen*

Het is een vol programma: In de ochtend krijgen de studenten les van 8:00-12:00. Na de lunch doen de studenten elke dag verschillende activiteiten van 13:00-15:00 zoals evangeliseren in Kona, een middag van gebed en voorbede, een creatieve middag, een bijeenkomst met hun outreach team of een 'small group' bijeenkomst. Van 15:00-17:00 hebben de studenten hun werktaak en dienen ze de campus. Na het avondeten is er een avondprogramma t/m 20:30 zoals een 'ministry night', Awaken-school-gezelligheidsavond, open aanbiddingsavond (waarbij de hele campus en bewoners uit Kona welkom zijn) of doen we iets leuks met ons outreach team.

Ik volg hetzelfde programma als de studenten, behalve werktaken. In die tijd hebben we vaak een staff vergadering of bereiden we de outreach voor.

#### *'Small groups'*

Verder leid ik een 'small group' van 6 meiden, waarin ik de studenten de ruimte geef om te vertellen wat God aan het doen is in hun harten, gaan we op persoonlijk vlak de diepte in en bidden we met elkaar en voor elkaar.

### *Outreach team*

Inmiddels zijn ook de outreach teams bekend gemaakt. Tijdens de eerste week hebben we de outreach locaties bekend gemaakt door middel van een filmpje/video. Vervolgens hebben we de studenten een uur de tijd gekregen om erover na te denken en ervoor te bidden en toen moesten ze hun 1<sup>ste</sup> en 2<sup>de</sup> keuze opschrijven. Een week later hebben we de teams, de leiders van elk team en hun outreach locatie bekend gemaakt door middel van een scavenger hunt (soort van een speurtocht) op de campus.

Mijn outreach groep bestaat uit 10 geweldige studenten (zie foto 5). De studenten komen uit Korea, Noorwegen, Ierland en Amerika. Het is een leuke groep en voelen ons erg verbonden met elkaar. Ik zie het dan ook helemaal zitten! 😊

### *One on ones*

Daarnaast heb ik elke week 6 één op één gesprekken van een uur met de meiden uit mijn outreach team. Dit is voor hun apart gezette tijd om dingen te bespreken die ze op hun hart hebben. Verder praten we over wat God aan het doen is in hun leven en werken we aan doelen. Mijn taak hierbij is voornamelijk luisteren, coachen en geestelijk begeleiden.

### *Fysieke beweging*

Om gezond te blijven (te midden van al het Amerikaanse eten) en niet alleen mentaal bezig te zijn, probeer ik 2 a 3 keer in de week te zwemmen. Soms in de gratis openlucht wedstrijdzwembad of soms in de oceaan. Als ik in de oceaan zwem, zwem ik met lokale mensen en worden we vaak verrast door dolfijnen die gezellig een eindje met ons mee zwemmen of botsen we ineens tegen schildpadden op die lekker aan het dobberen zijn. #demooienatuurvanHawaii



Foto 3, one on ones

### **Hoe gaat het met mij**

Met mij gaat het super goed. Ik heb het enorm naar mijn zin en voel mij echt op mijn plek! Zo gaaf om in het leven van jonge meiden (en jongens) te spreken en ze klaar te maken voor een leven als missionair! Af en toe laat God mij dan ook expliciet weten dat dit de juiste plek voor mij is, door de bijbel, door de taak die ik hier mag vervullen of door de mensen om mij heen. Zo kwam er de tweede dag een Europese student naar mij toe en zei dat ze gebeden had of er een Europese staff in het staff team zou mogen zitten en trala.. Daar ben ik ;) Naast dat ik er voor anderen ben en veel aan het geven ben, mag ik ook veel ontvangen. God neemt mij dieper in zijn liefde en leert mij veel over geestelijk en dienend Leiderschap, het leven in een community/family, reflecteren van Jezus, het delen van liefde, overgave, de kracht van de tong etc.



Foto 4, Deze dolfijn kwam gezellig even naast mij zwemmen

### **Wat is God aan het doen in de levens van de studenten**

Wow, ik ben echt geraakt door de gebrokenheid van de studenten/van de wereld. In de eerste weken van de school heeft iedereen in het kort zijn levensverhaal gedeeld in mijn small group en mijn outreach team. Zoveel echtscheidingen van ouders, zoveel alcohol- en drugsmisgebruik, zoveel fysiek en geestelijk misbruik en zoveel gemis aan liefde en aandacht waardoor de studenten het ergens anders gingen zoeken. Dat brak mijn hart. Máár God is hun leven aan het herstellen!! Zo gaaf om te zien hoe de studenten veranderen: de blik in hun ogen, het zachter worden van hun hart, de manier van omgaan met anderen, het reflecteren van Jezus. God brengt hen terug in de identiteit waarin ze gemaakt zijn; geschapen naar Zijn beeld! Zo mooi om de studenten (opnieuw) te zien schijnen, (opnieuw) te zien dromen en hun gaven en talenten te ontdekken en daarin uit te durven stappen.

Eén van mijn één op één studenten is altijd verteld/behandeld op een manier waardoor zij zich niet veel waard voelde en heeft nooit echt gevoeld dat mensen geïnteresseerd waren en luisterde naar haar verhaal. Nu is ze hier en mag ze ontdekken dat wij, maar bovenal God, haar waardevol vindt en dat haar woorden waarde hebben. Dat ze gewild is en dat er een God is die van haar houdt. Nu dat ze de onvoorwaardelijke liefde steeds meer ontdekt, is het een heel ander meisje geworden. Een meisje die de waarde in haarzelf en ook in anderen kan zien. Meisje die in haarzelf weer geloofd, omdat God in haar geloofd. En weetje, nu heeft dat meisje haar zangtalent ontdekt en leidt ze aanbiddingsavonden! God is naar je op zoek. Verberg je niet langer achter de bosjes vanwege schaamte, schuld en schande. God wil een relatie met jou! Hij roept je: 'Waar ben je?' Je mag komen zoals je bent. Hij houdt van je! (Genesis 3) Verder laat God zien wie hij is. Zo had één van mijn andere één op één meiden binnen 5 dagen 4500 dollar nodig, om niet terug te hoeven naar huis vanwege geldtekort. Dit meisje had namelijk op het laatste moment besloten om te

komen, omdat God het zo duidelijk maakte. En wat denk je? Binnen 3 dagen had God in haar financiën voorzien! ☺ God is een goede, goede vader en zorgt goed voor zijn kinderen. Hij is te vertrouwen! You do the possible, he will do the impossible.

Daarnaast laat God zien dat hij nog steeds dezelfde God is als de God in de bijbel en onder andere een God is van (fysieke en mentale) genezing. Studenten worden bevrijd van geestelijke gebondenheid en lichamen ontvangen genezing. Zo was er een meisje die al van jongs af aan last had van haar rug. Iets in haar ruggenwervel was niet goed. Ze had diverse onderzoeken gehad, maar doctoren konden er niet echt iets aan doen. Toen hebben wij tijdens een gebedssessie voor haar gebeden en ze voelde iets poppen in haar rug en de pijn was weg! Haar rug was genezen! Tot slot wil ik deze getuigenis nog delen: Op de maandagmiddagen gaan we altijd Kona in om te evangeliseren. Voor veel studenten was dit de eerste keer. Ik sloot mij aan bij 3 studenten, waarvan 1 student heel verlegen en nerveus was om uit te stappen. Op een gegeven moment vertelde ze mij dat ze het idee had dat God haar leidde naar een bepaalde winkel. Ik moedigde haar aan en ze verzamelde alle moet en stapte in de winkel en vertelde de winkelier over Jezus. De winkelier was zo geraakt door haar woorden, dat ze tranen in haar ogen kreeg en haar enorm bedankte voor haar woorden. Sinds dat moment was die student haast niet meer te stoppen en begon evangeliseren haar passie te worden!

### Outreach

Op dit moment zijn we druk bezig met contacten leggen. Het plan is om 1 April te vertrekken naar Papua New Guinea en vervolgens zullen we rond 8 juni weer terugkomen in Kona om daar nog 2 weken een 'debrief' te houden en de studenten voor te bereiden om hun thuiskomst.

We zullen van de gehele outreach 3 weken met YWAM Ships samenwerken. YWAM Ships is een medisch schip die naar onbereikte, afgelegen gebieden vaart om mensen van medische zorg te voorzien om zo Hoop(!) te brengen aan de vergeten hoeken van de wereld! Zie dit filmpje: <https://youtu.be/XvW5QQD2Uyg>

Verder hopen we de andere weken naar dropjes/stammen te trekken (met een vertaler) waar ze nog nooit of nauwelijks van (de ware) Jezus hebben gehoord of waarbij ze een 'follow-up' nodig hebben. We zijn om dit moment heen en weer aan het mailen met mensen, maar nog niks ligt vast. Als het helemaal vast ligt, zal ik jullie daarover een korte update geven.

Maar één ding is zeker: Ik ben enorm enthousiast over de eventuele mogelijke ministries die we hopen te gaan doen!!

Mijn hoop is, naast dat veel mensen dat geloof komen, dat de studenten een positieve outreach zullen hebben waarin ze uitgedaagd worden om uit te stappen in hun gave en talenten en waarbij ze dieper groeien in hun persoonlijke relatie met Jezus. Zodat ze aan het einde van de outreach zo gepassioneerd zijn en zullen zeggen: 'Dit is waar ik voor wil leven; voor Jezus en Hem bekend maken!'



Foto 5, mijn outreach team (behalve de vrouw naast mij)

### Financieel plaatje

Allereerst wil ik jullie super bedanken voor al jullie support. **Bedankt** dat jullie er zo voor kiezen om samen met mij te wandelen in de roeping die God op mijn hart heeft gelegd.

'If it is Gods will, it is God bill.'

En hij HEEFT **voorzien!** Ik heb mijn verblijf en eten al betaald tot en met maart! ☺

Nu heb ik te horen gekregen dat ik mijn outreach kosten (de tijd in Papua New Guinea) moet betalen voordat ik op outreach ga. Het exacte bedrag weet ik nog niet, omdat ons verblijf in Papua New Guinea nog niet helemaal vastligt.

Maar het bedrag wat ik daar ongeveer voor nodig zal hebben, zal **3000 – 3500 euro** zijn.

Wil jij deel zijn van het brengen van het goede nieuws in Papua New Guinea en de studenten een onvergetelijke ervaring geven? Dat kan!

Naast **gebed** kun je mij **financieel zegenen** door een gift over te maken op Bankrekening Zendingsfonds: NL12 RABO 0342 0990 51 O.V.V. Lizette in Kona (*belasting aftrekbaar*)

Nieuwsbrief 3 | Lizette Kamp | [lizette.kamp@hotmail.com](mailto:lizette.kamp@hotmail.com) | december 2015

Adres: Lizette Kamp mailbox 559, University of the Nations, 75-5851 Kuakini Highway, Kailua-Kona Hawaii, 96740-2199 USA



### Tot slot

Zo, nu zijn jullie weer een beetje op de hoogte van mijn leven hier. Als jullie tijd hebben, laat dan even horen hoe het met jullie gaat! ☺ Ik vind het namelijk ook leuk om van jullie op de hoogte te blijven, ondanks dat ik zover weg zit.

Veel liefs and be blessed,

Lizette

PS: De volgende update komt wanneer de outreach tijd in Papua New Guinea helemaal vast staat.



#### Dankpunt:

- Wat God doet in de harten van studenten
- Zijn voorzienigheid
- De fijne sfeer die er in de school heerst

#### Bidpunten:

- Leiding van God in de voorbereidingen voor Papua New Guinea
- Wijsheid in het (geestelijk!) leiderschap
- Financiën
- Dat de studenten nog dieper God zullen leren kennen (Fil. 3:10-16)



Foto 6, mijn Awaken familie!

Nieuwsbrief 3 | Lizette Kamp | [lizette.kamp@hotmail.com](mailto:lizette.kamp@hotmail.com) | december 2015

Adres: Lizette Kamp mailbox 559, University of the Nations, 75-5851 Kuakini Highway, Kailua-Kona Hawaii, 96740-2199 USA