



Perspectief.....





It's
a Wall!



It's a Fan!

It's a
Spear!

It's
a Wall!

It's
a
Rope!

It's
a Snake!

It's a
Tree!



Spreuken 23: 7

Zoals een mens denkt in zijn hart, zo is hij.....





Matt. 11: 4 en 5 En Jezus antwoordde en zei tegen hen: Ga heen en bericht Johannes wat u hoort en ziet:blinden **worden ziende** en kreupelen kunnen lopen; melaatsen worden gereinigd en doven kunnen horen; doden worden opgewekt en aan armen wordt het Evangelie verkondigd;

Mark. 6: 41 En toen Hij de vijf broden en de twee vissen genomen had, **keek Hij op** naar de hemel, zegende en brak de broden en gaf ze aan Zijn discipelen, opdat zij die aan hen zouden voorzetten, en de twee vissen verdeelde Hij onder allen.

Luk. 9: 5 En toen Jezus bij die plaats kwam, **keek Hij op**, zag hem en zei tegen hem: Zacheüs, haast u en kom naar beneden, want heden moet Ik in uw huis verblijven

Joh. 9: 11 Hij antwoordde en zei: Een Mens, genaamd Jezus, maakte slijk, bestreek mijn ogen en zei tegen mij: Ga heen naar het badwater Siloam en was u. En ik ging weg, waste mij en **werd ziende.**



Paulus

Filippenzen 3

8 Ja, beslist, ik **beschouw** ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om Wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen,

14 maar één ding *doe ik*: **vergetend** wat achter is, mij uitstrekkend naar wat voor is, jaag ik naar het doel: de prijs van de roeping van God, die van boven is, in Christus Jezus.





2 Kor. 4

16 Daarom verliezen wij de moed niet; integendeel, ook al vergaat onze uiterlijke mens, toch wordt de innerlijke *mens* van dag tot dag vernieuwd.

17 Want onze lichte verdrukking, die van korte duur is, brengt in ons een allesovertreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg.

18 Wij houden **onze ogen** immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar **op de dingen die men niet ziet**; want de dingen die men ziet, zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet, zijn eeuwig.



1 Joh. 5: 12

Wie de Zoon heeft, heeft het leven

