

Breng genade in relaties

i.p.v. pijn...

‘Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. ZOALS ik jullie heb liefgehad, ZO moeten jullie elkaar liefhebben.’

Johannes 13:34

‘God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden.’

Johannes 3:17

Oordelen is:

- Een mening geldig verklaren
Keuren, stempelen, framen

Veroordelen is:

- Een vonnis voltrekken
'Jij bent slecht, dit is je straf'

Genade in relaties



Reacties op veroordeling:

- a. Vluchtgedrag (bitterheid)
- b. Geweld (wraak)

Altijd: pijn

Oplossing?

- a. Geen wraak nemen (niet oordelen)
- b. Bitterheid verwijderen (vergeven)

Altijd: vrede!

Wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is. Oordeel niet, dan zal er niet over je geoordeeld worden. Veroordeel niet, dan zul je niet veroordeeld worden. Vergeef, dan zul je vergeven worden.

Lucas 6:36-37

Stap uit de cirkel van veroordeling:

lelijk voorval > op de persoon > veroordelen
> bitterheid, wraak > boosheid, pijn > dood!

Stap in de cirkel van genade:

lelijk voorval > feiten > genade schenken
> vergeven > vrede, vrijheid, > leven!

**Dus wie in Christus Jezus zijn worden
niet meer veroordeeld. De wet van de
Geest die leven brengt, heeft u
bevrijd van de wet van de zonde en
de dood.**

Romeinen 8:1-2

**‘Ik geef jullie een nieuw gebod: heb
elkaar lief. ZOALS IK jullie heb
liefgehad, ZO moeten jullie elkaar
liefhebben...**

Johannes 13:34-35

‘Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. ZOALS ik jullie heb liefgehad, ZO moeten jullie elkaar liefhebben. Aan jullie LIEFDE VOOR ELKAAR zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.’

Johannes 13:34-35