

2023

# Beleidsplan



Christengemeente Lachai- Roï

1-4-2023

# Beleidsplan

## Inhoud

Christengemeente Lachai-Roï .....	2
Omvang Gemeente Lachai-Roï .....	2
Geschiedenis .....	2
Droom.....	3
Huidige situatie .....	4
Ontwikkelingen afgelopen jaren .....	4
Kamers.....	4
De woonkamer.....	4
Koffiekamer .....	4
Eetkamer .....	5
Kleedkamer .....	5
Kluskamer.....	5
Buurtactiviteiten .....	6
Pameijer .....	6
Overige ontwikkelingen.....	6
Kerk.....	7
Kernwaarden van Gemeente Lachai-Roï .....	7
Keys .....	8
Toekomstplannen .....	8

## Christengemeente Lachai-Roï

Christengemeente Lachai-Roï is een evangelische gemeente op het eiland Goeree Overflakkee. Lachai-Roï identificeert zich als gemeente met drie kernwoorden: Zien, Omzien en Laten Zien.

Deze woorden vormen een gemeenschappelijk draagvlak en een mission statement, dicht bij de letterlijke betekenis van Lachai-Roï.

## Omvang Gemeente Lachai-Roï

De omvang van het aantal actieve leden is: 273. Dit aantal bestaat uit in 92 gezinnen, waarvan 164 volwassen zonder kinderen, 70 volwassenen met kinderen. Het aantal jongeren (van 13-21 jaar) betreft 43 en het aantal kinderen t/m 12 jaar is 66.



## Geschiedenis

Gemeente Lachai-Roï is de voormalige CAMA Christengemeente en daarvoor was de naam 'Vrienden van de Bijbel'. Een groep christenen vormden een kerk die ongeveer 30 jaar geleden is ontstaan uit een bijbelstudiegroep. Deze gemeente kwam iedere zondag samen in "Het Diekhuus", maar al gauw werd de zaal te klein en zijn zij verplaatst naar Het Prieel, een zaal in de Staver (een sportcomplex). Vanuit deze locatie hebben de vrienden van de Bijbel zich aangesloten bij CAMA Nederland en is de gemeente, CAMA Christengemeente gaan heten. In de loop van jaren is de visie van gemeente zijn, wat verschoven en sloot de visie niet meer aan bij de visie van CAMA Nederland en heeft de CAMA Christengemeente haar lidmaatschap opgezegd. Op dat moment waren we een Christengemeente zonder naam.

Als leiders van deze Christengemeente hebben we de Heer om een naam gevraagd en tijdens een gebedsmoment viel de naam Lachai-Roï. Omdat we niet direct wisten wat deze naam betekende en of we er iets van konden terug vinden in de Bijbel, zijn we op onderzoek gegaan. We komen de naam Lachai-Roï drie keer tegen in de Bijbel:

### Genesis 16:14

*Daarom gaf men die put de naam: de put Lachai-Roï; zie, hij ligt tussen Kades en Bered.*



### Genesis 24:62

*Izak kwam inmiddels uit de richting van de put Lachai-Roï; hij woonde namelijk in het Zuiderland.*

### Genesis 25:11

*Het gebeurde na de dood van Abraham dat God Izak, zijn zoon, zegende. En Izak ging bij de put Lachai-Roï wonen.*

Als we kijken naar de betekenis van Lachai-Roï, dan betekent dat, De Levende die naar je omziet.

### Droom

Ongeveer 15 jaar geleden kregen we als gemeente een droom.

Hier volgt een deel vanuit een document dat opgesteld is in 2014 naar aanleiding van die droom:

*De droom gaat als volgt: Er zal een plaats komen waar de gemeente 24 uur per dag, 7 dagen per week, laat zien wie Ik (God) ben aan de mensen van het eiland. Het zal een plaats zijn om op zondag samen te komen in een grote samenkomst, maar ook door de week bruist het van activiteit. Er zijn veel activiteiten gericht op dagbesteding van eenzamen en er zijn diensten voor mensen die dat zelf niet kunnen betalen (zoals kapper, financieel advies, klusjes, e.d.). Daarnaast is er een opvanghuis of zijn er opvanghuizen voor mensen die tijdelijk onderdak nodig hebben. Er is een beheerdersechtbaar (of meer) die de opvang verzorgt. Het zal geen professionele zorg zijn zoals bij de Hoop, maar eerder een voorportaal voor de professionele zorg. Dus tijdelijke opvang (3 maanden) om tot rust te komen en een geschikte plaats te vinden. Misschien langer als het om jongeren opvang gaat.*

*Vorig jaar kreeg de gemeente een nieuwe naam: Lachai Roï. Dit betekent 'de Levende die naar je omziet'. Dat is precies zoals de plaats bekend zou moeten staan. God ziet naar mensen om. Wij mogen zijn handen en voeten zijn. Omzien naar mensen die door de maatschappij worden weggeschoven. Omzien naar mensen die (tijdelijk) hulp nodig hebben.*

*Ook voor ons is het een zoektocht hoe het precies gaat verlopen, maar we zijn er vrij zeker van dat het gaat gebeuren.*

### **De zorg**

*Zoals gezegd hebben we nog geen vast omliggende ideeën over deze zorg. Wel zien we in toenemende mate dat de overheid ontzorgt en dat steeds meer mensen in de problemen komen. Die van andere hulpverlening afhankelijk zijn. Er komen steeds meer gebroken gezinnen met steeds meer gebroken harten van zowel ouders als kinderen. Drugs, seks en drank proberen de leegte te vullen, maar hebben een verwoestende werking.*

*Jesus is de Heelmaker bij uitstek. Wij geloven dan ook dat we een boodschap hebben voor mensen die mensen weer perspectief kan geven. Mensen gaan vaak ten onder aan schuld, schaamte, angst en veroordeling. Jesus kan mensen hier eenvoudig van bevrijden.*



*In eerste instantie gaat het erom dat er wordt omgezien naar mensen in nood. Er zal geen voorwaarde zijn ten aanzien van gelovig zijn of niet. Er zal uiteraard ook geen verplichting zijn om Jezus te gaan volgen. Waar we vanuit gaan, is dat door om te zien naar mensen, mensen gaan ontdekken wie God werkelijk is: De Levende die naar hen omziet.*

## Huidige situatie

We zijn ondertussen bijna 10 jaar verder en we zien dat we op een bovennatuurlijke manier door de Heer geleid zijn tot het punt waar we nu staan. Wij willen de hand en de voet van de Levende zijn, die naar mensen omziet.

## Ontwikkelingen afgelopen jaren

We zochten al jaren een plaats van waaruit we deze droom konden realiseren. Een eigen plaats met eigen identiteit. Diverse bestemmingen zijn onderzocht, maar het niet geworden, totdat de eigenaar van het pand dat we al 20 jaar voor doordeweekse activiteiten huren, ons "kameraadhuys", in 2020 aangaf dat het gedeelte naast ons gedeelte vrijkwam. Na onderzoek bleek dat we hier een kleine samenkomstzaal konden realiseren (150 zitplaatsen), een kleedkamer en werkplaats. We besloten tevens het deel wat we al 20 jaar huren een upgrade te geven naar deze tijd. Dus zo werd de keuken vernieuwd en vergroot, de woonkamer opgeknapt en de zaal voor de creche en jeugd. Tevens gingen we vanuit duurzaamheidsoverwegingen van het gas af en alle overige verplichte voorzieningen werden aangebracht (ventilatie en ontruimingsinstallatie). Na een verbouwing van ruim een jaar en ruim € 200.000, realiseerden we als gemeente een gebouw waarvan we dachten dat we er de komende jaren voldoende voorzien waren. Echter, de ontwikkeling in activiteiten gaan erg hard. De volgende activiteiten zijn inmiddels aanwezig in het gebouw:

## Kamers

Zoals hierboven beschreven, zet Lachai Roï zich door middel van 'kamers' in voor de zwakkeren in de samenleving en de mensen in de buurt. Het gebouw bestaat inmiddels uit de volgende kamers:

### De woonkamer

De woonkamer is een gezellige ruimte waar mensen samen kunnen komen voor koffie, thee of een goed gesprek. Het is de ontvangstruimte voor onze gemeenteleden en gasten die ons gebouw binnenkomen. Elke maandag (zie Pameijer) en donderdagmorgen (zie koffiekamer) is de woonkamer open voor iedereen die warmte en gezelschap wil. Ook op dinsdag- en donderdagavond wordt de woonkamer gebruikt voor mensen die maaltijden komen halen bij de Eetkamer (zie Eetkamer) om koffie te drinken en gezelschap te zoeken. De ambitie is om deze ruimte, naar behoefte, nog vaker te openen als inloopvoorziening.

### Koffiekamer

Als Christengemeente Lachai-Roï hebben we op donderdagochtend als inloopvoorziening de koffiekamer. Een moment dat de gemeente haar deuren opent voor de mensen uit de gemeente, maar belangrijker nog voor de mensen uit de buurt. Eenzame en alleenstaande



mensen zijn de doelgroep, maar mensen die behoefte hebben aan een goed gesprek zijn ook van harte welkom. De ochtend wordt afgesloten met een eenvoudige lunch. De donderdag is open tot 13.00 uur.

### Eetkamer

De woonkamer en keuken worden ook gebruikt voor Stichting De Eetkamer. De eetkamer is een door de gemeente Lachai-Roï opgerichte stichting waar mensen, nadat ze zijn ingeschreven, maaltijden gratis kunnen komen ophalen. Dit is open op dinsdagavond en donderdag avond. De mensen die hier gebruik van maken zijn mensen die net iets teveel verdienen voor de voedselbank, of hun tijd van de voedselbank erop hebben zitten en daar niet meer terecht kunnen. De stichting bestaat in september 6 jaar. Er worden gemiddeld driehonderd maaltijden per week weggeven aan ca. zestig gezinnen en tevens brood voor de hele week.

De mensen die komen afhalen drinken ook vaak gezellig een bak koffie in de woonkamer.

Maar de eetkamer doet meer. Vier keer per jaar wordt voor de mensen die eenzaam zijn een diner georganiseerd. Dit zijn avonden waar wij als gemeente de mensen die er komen flink in de watten leggen. Ze krijgen een heerlijk vier-gangen diner aangeboden, die geheel door gemeenteleden wordt verzorgd. Er draaien ongeveer 30 vrijwilligers mee om de groep van 60 personen een waardevolle avond te geven. Het is iedere keer weer geweldig om te zien hoe deze mensen heerlijk genieten van elkaar en van het heerlijke eten.

### Kleedkamer

De kleedkamer is onze kamer waar we de minderbedeelden gratis kleding verstrekken. Maar door het succes van het duurzaam omgaan met kleding is het gegroeid naar een uitgebreide tweedehands kledingwinkel. De mensen die het niet kunnen betalen, krijgen de kleding gratis, hun namen worden genoteerd en ze kunnen dan meerdere keren per jaar om gratis kleding komen. Zodra er iets speciaals binnen komt, kunnen we de mensen op de hoogte brengen en hen uitnodigen in onze kleedkamer. Voor de mensen met een kleine beurs, hanteren we kleine prijzen. Dit doen we om zo een potje te krijgen om dingen aan te schaffen zoals ondergoed, die tweedehands niet verkrijgbaar zijn.

Omdat de kleedkamer zo goed loopt hebben de vrijwilligers die dit voor hun rekening nemen gevraagd om een uitbreiding te kunnen krijgen van hun ruimte. Dit is een van de dingen die we met onze verhuizing naar een grotere zaal mogelijk kunnen maken. Doordat de kleedkamer tegen onze huidige zaal aan zit, kunnen we met een eenvoudige doorbraak de ruimte van de kleedkamer verdubbelen.

### Kluskamer

De kluskamer is de kamer die de klusjes voor zijn rekening neemt. Dit zijn klusjes voor de mensen die het zelf niet kunnen of hulp nodig hebben. Het zijn alle klusjes in en rondom het huis en ook bijv. een verhuizing naar een verzorgingshuis. Diverse vrijwilligers worden hier voor ingezet. Daarnaast komen ook mensen van kringloop- en dagbestedingsorganisatie



'Goed voor Goed' klussen doen in de werkplaats als dagbesteding, onder begeleiding van een bevoegde vrijwilliger.

### Buurtactiviteiten

Er is een wens om buurtactiviteiten uit te breiden. Zo is bijvoorbeeld sinds januari een groep vrijwilligers vanuit de gemeente gestart om bingo avonden te organiseren. Dit zijn avonden waar enkele gemeentelieden aanwezig zijn, maar ook heel veel mensen uit de buurt, eenzame mensen of gewoon mensen die van een potje bingo houden en weer een gezellige avond hebben. Het is leuk om te zien dat al die mensen die er komen heerlijk genieten en steeds weer uitspreken, we gaan naar Lachai-Roï, we gaan naar de Levende die naar ons omziet.

### Pameijer

Vanaf 1 oktober 2022 hebben we ons gebouw opengesteld voor stichting Pameijer. Pameijer is er voor iedereen voor wie meedoen in de samenleving lastig is. Bij Pameijer geloven ze dat iedereen ertoe doet. En dat onze samenleving pas een samenleving is als we doen wat het woord betekent: samen leven. Dit motto sluit uiteraard geweldig aan op dat van onze gemeente.

Hierdoor is iedere maandag ons gebouw open voor de mensen die bij Pameijer wonen, onze gemeentelieden en de mensen uit de buurt. Deze mensen komen voor koffie, thee en een goed gesprek. Iedere maandag is er voor 2,50 euro een lunch te krijgen, waar we gezellig met elkaar om de tafel zitten en genieten van de heerlijke lunch. In de middag is er een stukje dagbesteding en wordt er met elkaar aan diamond painting gedaan. We zien dat het aantal mensen groeit, mensen moesten even het gebouw weten te vinden, maar nu zien we regelmatig nieuwe gezichten. De mensen die komen, vinden het gezellig en hebben een goede tijd samen. Vanaf 1 januari heeft ook 'Pameijer werkt' hun plek in ons gebouw weten te vinden en wordt er van alles gebakken en mensen gaan klusjes doen rondom ons gebouw. Vanaf 1 april 2023 heeft 'Pameijer werkt' gevraagd om ook de woensdag in ons gebouw te mogen, omdat de cliënten ons gebouw prettiger vinden dat de plaats waar hun dagbesteding werd gegeven. Als Christengemeente Lachai-Roï genieten we ervan om ons gebouw open te stellen voor derden, ondanks dat ze niet direct voor het geloof openstaan. We vinden het mooi om de mensen die er komen te helpen met bijvoorbeeld een advies te geven voor het kopen van een koelkast of het plakken van een band of een klus bij iemand thuis. We kunnen hen uitnodigen voor onze activiteiten waardoor de eenzamere mensen weer iets meer tijdsbesteding hebben om naartoe te komen en onder de mensen te zijn. Op deze manier kunnen we iets betekenen voor de mensen die daar gebruik van willen maken en doen iets aan de eenzaamheid van mensen.

### Overige ontwikkelingen

Wij als Christengemeente Lachai-Roï zoeken de samenwerking met kringloop- en dagbestedingsorganisatie Goed voor Goed, Cherity re-use en de voedselbank. Allemaal stichtingen die hulp verlenen aan mensen die het nodig hebben. Ze zijn naast en tegenover ons pand gevestigd. We proberen elkaars kracht te gebruiken, wij doen dat wanneer er maaltijden over zijn, die dan naar Cherity re-use gaan. We stellen onze kluskamer open voor



Goed voor Goed, waar hun cliënten onder begeleiding activiteiten kunnen verrichten. We helpen hen door vrijgekomen hout, opnieuw te gebruiken zodat er duurzaam wordt omgegaan met de verschillende materialen. We weten elkaar te vinden en van elkaars kracht gebruik te maken.

## Kerk

Naast dit alles zijn we ook een levende gemeenschap van mensen die hun geloof op dezelfde manier beleven. We zijn een evangelische gemeente die zich ontwikkelt in de vijfvoudige bediening waar Paulus over schrijft in Efeziërs 4. We willen met elkaar een gemeente zijn, het Lichaam van Christus, die elkaars gaven en talenten kent en weet dat we aan elkaar gegeven zijn om het Lichaam van Christus op aarde te zijn voor ons gebied waarin we geplaatst zijn. We realiseren ons dat de hand niet tegen de voet kan zeggen ik heb jou niet nodig, nee, we weten dat we elkaar nodig hebben, omdat iedereen uniek is met zijn eigen gaven en talenten, zodat we elkaar aanvullen.

Iedere zondagochtend voor de dienst hebben wij een gebedstijd, waarin we heel specifiek bidden. Al snel bleken de nieuwe ruimten om de groei van gemeente te bevatten. Vooral het kinderwerk heeft dringend behoefte aan extra ruimten. Nu is er 1 ruimte voor soms wel 60 kinderen.

Een van de gebeden was dan ook een grotere ruimte of meer ruimtes voor de kinderen. Nadat we dit bij de Heer hadden gebracht werd ons gevraagd of wij een gedeelte van het pand wat Goed voor Goed voorheen huurde, wilden huren (bijna naast ons pand). Voor ons precies wat we nodig hadden. Maar direct kwam de vraag of wij niet het hele gedeelte van de winkel van Goed voor Goed zouden willen gaan huren. Nadat we hier een tijdje over in gesprek zijn gegaan met onze Hemelse Vader, hebben we als gemeente een stap in geloof gezet en gaan dit per 29 april 2023 huren.

Het nieuwe gedeelte vergt wederom een grote verbouwing met een bouwbudget van € 275.000. Doordat we in deze nieuwe ruimte een grotere kerkzaal kunnen creëren, een creche én een jeugdcafé (de wens is een vaste ruimte te hebben voor de 12+ - jeugd die ook 's avonds en in het weekend beschikbaar kan zijn onder verantwoordelijkheid van een aantal vrijwilligers) alsmede nog 4 ruime kamers, komt de huidige kerkzaal en creche vrij. Hierdoor ontstaat er ruimte voor zeker 100 -150 kinderen. Er zijn plannen om ook doordeweeks kinderwerk op te starten met doordeweekse activiteiten. Dat maakt het nieuwe gebouw straks allemaal mogelijk.

## Kernwaarden van Gemeente Lachai-Roï

De gemeente Lachai-Roï baseert zijn visie op de kernwoorden: Zien, omzien en laten zien.

In september 2019 hebben wij naar ieder gemeentelid een kaart gestuurd. Op die kaart hebben we de leden gevraagd om drie woorden te verzinnen, die zeggen hoe wij in deze omgeving onze plek kunnen innemen. Drie kernwoorden met een korte omschrijving. Bijna alle leden hebben iets ingebracht en omschreven waarom hij of zij vond dat we dat als kernwaarden





zouden moeten zijn. Van al deze woorden is een vingervorm gemaakt en zijn er drie kernwoorden uitgekomen die eigenlijk precies zeggen wat onze vingervorm is die wij als Christengemeente in onze omgeving willen achterlaten. De drie kernwoorden zijn:

**Zien:** Zien op de Here Jezus, Hij heeft ons genade geschonken en de straf gedragen die wij verdienen. In Jezus is alles gegeven wat we nodig hebben om op deze aarde te leven, in rust en vrede ongeacht de situaties waar we soms doorheen moeten gaan. Jezus is ons fundament, waar we stevig op staan en Die altijd trouw is. Hij is met ons alle dagen dat we dat we op deze aarde mogen doorbrengen.

**Omzien:** We geloven dat we in een tijd leven dat we naar elkaar moeten omzien. Mensen voelen zich eenzaam of alleen, hebben soms een praatje nodig, een schouder om te huilen, een hand die hen helpt of ondersteunt als het even niet op eigen kracht kan. We proberen met elkaar alle mensen in de gaten te houden, is iemand een tijdje niet meer geweest, sturen we een berichtje, een telefoontje of gaan een keertje langs.

**Laten zien:** Met laten zien willen we aangeven dat we aan onze omgeving Jezus laten zien, De Zoon van God gegeven voor alle mensen. Dit doen we door de verschillende activiteiten die we met elkaar organiseren. Mensen gericht uitnodigen om eens een kopje koffie/ thee te komen drinken en als de mogelijkheid zich voordoet, vertellen we wat onze drijfveer is achter alle dingen die we ondernemen. Jezus heeft gezegd: aan jullie onderlinge liefde zullen mensen zien dat jullie Mijn discipelen zijn, dat we bij Hem zijn geweest. Dit is ons verlangen en daar zijn we steeds weer naar op zoek om Jezus te laten zien.

## Keys

Op dit moment zijn er twee mensen van onze gemeente in opleiding als Keys activator. Keys is een methode om het DNA, dat wat God in de mensen heeft gelegd bij het scheppen van een leven. Iedereen uniek, iedereen met zijn of haar eigen gaven, talenten en bekwaamheden. We volgen deze training omdat we hiermee in staat zijn om mensen in hun bestemming te krijgen. We kunnen de mensen laten zien wat hun Schepper in hen heeft gelegd, waardoor ze een richting kunnen opgaan waardoor ze rust, vrede, enthousiasme en een duidelijk doel in hun leven krijgen. De planning is dat we dit kunnen gaan toepassen rond augustus 2023.

## Toekomstplannen

Nu we als gemeente uitbreiden door middel van een grotere ruimte, die nog geheel tot kerkzaal en ruimte voor onze volgende activiteiten moet worden omgebouwd, kunnen we nieuwe manieren ontwikkelen om dienstbaar te zijn voor mensen die dit nodig hebben. Op dit moment is er visie voor een beauty kamer. We willen deze ruimte gaan inzetten om mensen te gaan verwennen, make-up, gezichts behandeling, knippen, pedicure en wie mogelijk meer. Daarnaast willen we een ruimte reserveren om een gebedskamer van te maken. Een plaats waar mensen altijd kunnen binnenstappen om hun verhaal te doen en, mochten zij dat willen, gebed te ontvangen. Het zal een plaats zijn waarvan wij geloven dat de hemel de aarde raakt. Een plaats waar we profetieën, woorden van God mogen doorgeven, woorden van wijsheid en kennis worden gesproken om mensen op te bouwen en te versterken.



We willen graag een grotere zaal, enerzijds om meer mensen kwijt te kunnen en anderzijds om mensen de ruimte te geven om hun expressie, vlaggen, dansen of schilderen te kunnen uiten. Het is een grote klus, er is relatief veel geld mee gemoeid en deze ontwikkeling komt sneller dan gedacht, omdat we net een forse investering hebben gedaan. Desondanks geloven we dat het er zal komen, op Gods tijd en Zijn manier.